

Mere tid til familien og samme penge på lommen

Ved at flytte fra Øst- til Vestdanmark har det lykkedes Lisette og Michael Timm at forene større økonomisk frihed med mere fritid sammen med familien. Og det selvom familiens samlede årsindtægt med et slag er reduceret til halvdelen af de seneste års årslønninger.

Af Anne Olsen

Huset emmer af overskud, glæde og hjemmebag en efterårsdag, hvor vi besøger Lisette og Michael Timm og deres to børn Sebastian og Emil, i deres nyerhvervede idyl i Himmerland.

Forklaringen er, at familien Timm har byttet en fortravlet hverdag med to jobs på mere end fuld tid ud med et roligere liv med mere fritid og samme økonomiske frihed. Og det selvom deres samlede indkomst er reduceret til det halve.

Det menneskelige og økonomiske overskud har de fået ved at flytte fra Frederiksværk i Nordsjælland til Tolstrup ved Løgstør i Himmerland. Og kunstgrebet fra skrinlægning af planer om bygning af en bolig til 2,8 millioner kroner til fordel for en drømmebolig i Himmerland til bare 825.000 kroner.

Til den himmerlandske idyl hører lade, værksted og stald med plads til fire heste, egen ridebane og tre et halvt tønder land. Og så har familien endda råd til, at enten Lisette eller Michael kan gå arbejdsløs, hvis uheldet skulle være ude.

Stod af ræset – i en fart

- Hvis vi havde fortsat vores planer om at bygge eget hus til 2,8 millioner kroner i Nordsjælland, så var vi tvungen til at fortsætte i samme gear som hidtil, siger Michael Timm, som ikke mener at det ville være realistisk på længere sigt.

- Derfor indså vi pludselig, at vi slet ikke havde lyst til at forsøge, og så tog vi i stedet springet og søgte job uden for Nordsjælland, siger Lisette Timm.

Michael Timms nye job er hovedårsagen til, at familien netop havnede i Himmerland.

Michael Timm har de seneste 15 år haft en konsulentstilling i EDB-branchen med periodevis op til 70 ugentlige arbejdstimer.

- Jeg er 43 år, og tror ikke, at jeg kunne blive ved at holde til ræset, og skal man prøve noget andet, så var det også ved at være på tide.

Dermed blev Michael Timms fritidsinteresse gennem de seneste fire år - det frivillige bandværn – springbrættet til en helt ny jobfunktion som beredskabsinspektør.

Da beslutningen om at stå af ræset var taget i sommeren 2004, søgte Michael Timm job som beredskabsinspektør i Løgstør, Mors og Valø Stevns. Han kom først til jobsamtale i Løgstør. Femten minutter senere havde han fået tilbudt stillingen, og to timer senere havde han takket ja. Starttidspunktet var 1. august 2004, så Lisette og Michael havde travlt med at lede efter et nyt sted at bo.

Faldt pladask for den rødslængede idyl

Efter at have set fire ejendomme, kunne de konstatere, at den rødslængede idyl i Tolstrup var det sted, de ville bo.

- Jeg var helt solgt, da jeg så stedet, siger Lisette Timm.

Men med både byggegrund og hus i Frederiksværk kunne ægteparret Timm ikke slå til med det samme. I stedet måtte de gennem nogle nervespændte uger, hvor de ventede på at få solgt deres ejendomme på Sjælland for at kunne købe idyllen i Himmerland.

Michael begyndte på sit nye job og boede i en lejet lejlighed i Løgstør sammen med den ældste søn Sebastian, der var begyndt på kokkelinien på erhvervsskolen i Års. Og hver anden weekend tog Michael turen over vandet med trailer for løbende at hente familiens ting på Sjælland til opmagasinering i Himmerland. Lisette kunne ikke følge med til Himmerland med det samme på grund af hendes arbejde i Nordsjælland, så - sammen med den yngste søn Emil - blev hun en tid boede i familiens hus i Nordsjælland. . Takket være bankens tillid til Lisette og Michael Timm vovede de dog pelsen og købte ejendommen i Tolstrup, inden de fik solgt ejendommene på Sjælland.

- Heldigvis viste det sig, at vi var heldige at få solgt hurtigt, siger en glad Michael Timm.
- Det var da med nogen spænding, vi købte den nye ejendom, inden vi havde fået solgt de to andre på Sjælland, men heldigvis blev begge de Sjællandske ejendomme solgt bare tre dage efter købet af ejendommen i Himmerland, fortæller han.

På deltid med tid til familien

Familien Timm kunne overtage ejendommen i Tolstrup pr. 1. oktober 2004. Samme dato skulle familien være ude af huset i Frederiksværk, så heldigvis fik de lov at flytte ind i den nyerhvervede ejendom et par dage før.

Det store arbejde med at komme på plads efter flytningen er blevet lettet meget af, at Lisette gik arbejdsløs de to første måneder efter familiens flytning. Men længere tid gik der ikke, før hun fik job som sagsbehandler i kommunen. Alligevel er der stadig mere tid til de hjemlige gøremål og til familien, idet stillingen er på bare 25 timer ugentligt og med hver mandag og fredag fri.

Lisette og Michael oplyser, at de tjener cirka halvdelen af, hvad de gjorde før, men arbejdstiden er også reduceret væsentligt. Michael har halveret sin arbejdstid og har i dag kun en almindelig 37-timers arbejdsuge. Lisettes arbejdstid er reduceret fra godt 37 timer til 25.

- Det har givet mere tid sammen med familien og mere tid til at dyrke de lyksaligheder, der hører til denne ejendom, siger en glad Lisette.

Hidtil har arbejdet med komme på plads taget en del tid, men alligevel er der blevet tid til familiens første fælles fritidsinteresse – skydning.

Men familien har mange flere fritidsinteresser i støbeskeen, som kun venter på at blive taget op.

En fremtid med tid og overskud

Til ejendommen hører blandt andet to store reelle rum på hver cirka 50 kvadratmeter, som er allerede er øremærket til Lisette og Michaels fritidsinteresser. I dag er begge rum fyldt op med både fulde og tomme flyttekasser, men snart vil det ene rum summe af Lisettes arbejde med drejning af ler til kopper og kander. Det andet rum bliver Michaels værksted.

- Tidligere rejste vi en del, men nu skal mere af vores tid bruges på at nyde vores nye sted, pointerer ægteparret.

Michael er så småt begyndt at arbejde med den del af jorden, der skal blive til familiens køkkenhave. I løbet af vinteren vil tre styk Dexterkvæg give liv på de græsmarker, der hører til ejendommen. Og snart går Lisette i gang med at plante pil til pilefletning, som er en anden af hendes passioner.

Lisette har tidligere haft Islandsheste, og den gamle fritidsinteresse gibber da også i hende, nu da ejendommens fire hestebokse giver en oplagt mulighed for at tage interessen op igen.

- Men jeg har erkendt er det er noget der skal vente. Formentlig til begge børn er flyttet hjemmefra, siger hun.
- Hun erkender, at man er afhængig af at passe sin hest i en helt anden grad, end man er, når man har tre kreaturer gående på marken. Familiens genvundne fritid og frihed er dyrebar, og den skal der ikke lægges beslag på med det første.
- Vi gjorde jo det her, for at få mere tid til hinanden, og det holder vi fast i. Derfor er tiden endnu ikke kommet, hvor jeg skal bruge et par timer hver dag på en hest, fastslår hun.

Forandringer for børn og voksne

- Mange af vores venner synes at vi er godt tossede at skippe to gode stillinger og en pragtvilla for to laverelønnede jobs og en gård i Jylland, men vi er sikre i vores sag, fortæller Michael Timm.
- Generelt er folk flinke, og vi er blevet taget godt imod heroppe. Kulturforskellen kan man dog mærke, og det kan virke som janteloven har lidt bedre fat her end i Østdanmark, mener Lisette og Michael.
- Den værste forandring for mig er dog, at man ikke møder bekendte, når man er ude at handle, siger Lisette. Derfor har hun taget sagen i egen hånd og hilser nu på dem, hun møder. – Også selvom jeg ikke kender dem, siger Lisette med et smil.
- Selvfølgelig er det en forandring, at man ikke er så tæt på ens venner og familie, men til gengæld bliver det mere intenst, når man ses, og besøgene kan strække sig over flere dage, hvilket jo kun er hyggeligt, mener Lisette. Men vi har da også oplevet den glæde, at vores nevø og hans kæreste sådan set er flyttet med herover, tilføjer hun.
- Da de opdagede hvor billige husene er herovre, købte de en murerestervilla fra 1950 til bare 320.000 kroner. De var arbejdsløse og ventede barn, men med den huspris kan de alligevel klare at købe eget hus. Senest er også et nabo hus blevet solgt for 225.000 kroner.
- Med flytningen har den yngste søn, Emil, naturligvis måttet skifte skole. Sproget har kostet ham lidt drillerier, men ellers mener Lisette og Michael, at han er faldet meget godt til.
- Sebastian, vores ældste søn, mener, at vi er godt tossede, at vi er flyttet på landet, så han drømmer om egen lejlighed i Års, men det er vel meget typisk for en teenager, ler Michael Timm.

En beslutning der blev truffet ad omveje

- Årsagen til at vi havnede i Himmerland begyndte paradoksal med, at vi besluttede at vi ville bygge nyt, for vi var trætte af vores gamle hus i Frederiksværk. Vores treplans murerestervilla ville vi have byttet ud med et etplanshus. Og for at få det, som vi ville have det, besluttede vi at bygge selv, fortæller Lisette Timm.
- Byggegrunden blev købt, huset tegnet og planerne lagt. Men da vi begyndte at regne på de nødvendige byggematerialer, fandt vi ud af, at regningen alt i alt ville komme op på 2,8 millioner kroner.
- Så var det, at vi tog vores liv op til overvejelse. Var det egentlig det vi ville? Det fandt vi så ud af, at det ikke var, for vi havde ikke lyst til at blive ved at arbejde som gale resten af vores arbejdsliv. Og hvad hvis en os blev syg eller arbejdsløs? Det var der simpelthen ikke råd til. Det vi i stedet ville, var at have tid og overskud til familien, blev Lisette og Michael Timm enige om.
- Denne drøm kunne de føre ud i livet ved at realisere ejendommene i Nordsjælland og flytte til en anden del af landet, hvor huspriserne er i et andet leje, og samtidigt reducere de

tiden brugt på arbejde uden for hjemmet. Som sagt, så gjort. Indtil videre har de ikke fortrudt.

- Og det tror jeg heller ikke vi vil komme til, fastslår Lisette Timm.

★★★★

Fra bogen ”Vi flytter på landet”. Udgivet af det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, hvor den kan bestilles på www.1769.dk.